

Loof de Heer

Couplet A

Loof de Heer want Hij is goed.
Geduldig en genadig,
Heilig en rechtvaardig,
Goed in alles wat Hij doet.

Couplet A

Loof de Heer want Hij is goed.
De Schepper, onze Schuilplaats
Als storm en vuur weer toeslaat.
Hij de Rots in tegenspoed.

Couplet A

Loof de Heer want Hij is goed.
De Alpha en Omega
Dichtbij waar we ook heengaan
Trouw in alles wat Hij doet.

Couplet B

Onze adem is voor U.
Tot in alle eeuwigheid,
O drie enig God
Er is niets meer wat ons scheidt
Van U

Couplet B

Onze adem is van U
Dankzij Uw barmhartigheid.
Uw goedertierenheid,
Blijft/duurt tot in eeuwigheid
Amen



Liedschrijvers: Maartje Kok, Andreas Murre en Bernhard Slijkhuis

Uitleg bij het lied

God is het waard om geloofd te worden. De oproep om God te loven om wie Hij is, klinkt door heel de Bijbel heen. In dit lied gaat het om God alleen, om wie Hij is, om Wie Hij Zélf zegt wie Hij is. Hij geeft ons reden om Hem te loven. God roept ons op om ons in Hem te verblijden. Juist als de wereld onzeker lijkt en de omstandigheden ons alles behalve reden zouden geven om te loven, is Hij het zelf die ons redenen geeft om Hem te loven. Want Hij is geduldig, genadig, barmhartig, heilig en rechtvaardig. Door deze waarheden over God te zingen kunnen we niets anders doen dan onze adem, ons hele leven aan Hem te geven. Alles is door Hem en tot Hem!

Verhaal achter het lied

Maartje Kok: De dominee preekte over Psalm 136 en sprak over het loven van God. In Psalm 136 wordt er zó vaak opgeroepen om God te loven, dat je op een gegeven moment zou denken dat het wel genoeg is. We hebben al snel de neiging om het dan over te slaan. Maar het vertelt juist veel over de vreugde die we in God kunnen vinden. Hij alleen is onze aanbedding waard. Deze preek en deze psalm raakte mij en ik werd vervuld van vreugde. Ik kwam tot de conclusie dat aanbedding niet iets is wat van mij afhangt, of vanuit mijzelf moet komen. Maar dat aanbedding iets is wat alleen van God kan komen, door naar God te kijken en te zien wie Hij werkelijk is. Toen ik thuis kwam pakte ik mijn gitaar en begon de eerste zin van Psalm 136 te zingen: 'Loof de HEERE, want Hij is goed.'

Tekstverwijzingen

Psalm 136, Jona 3:2, Exodus 34, Psalm 103:8, Psalm 62:2, Psalm 91, Romeinen 8:35, Psalm 150, Klaagliederen 3: 22-23,