

## Kijk omhoog!

---

Israël is uitgeleid,  
uit de slavernij bevrijd.  
Reizend naar 't beloofde land,  
klagend in het hete zand.  
Zullen ze het dan nooit leren,  
steeds maar mopp'ren op de Heere.  
Israël gehoorzaamt niet,  
doet de Heere veel verdriet.

### Refrein

**Jezus en de koop'ren slang.  
Zie hoe Ik naar jou verlang.  
Kijk omhoog want Ik vergeef,  
Kijk omhoog en leef!**

Slangen kwamen door hun zonden,  
Kermend riepen de gewonden:  
“Help ons Heer we gaan verloren  
omdat wij niet wilden horen”.  
Mozes riep de Heere aan:  
“Heere help ons we vergaan!”  
God zei: “Isrel, wees niet bang,  
Kijk maar naar de koperen slang”.

### Refrein

**Jezus en de koop'ren slang.  
Zie hoe Ik naar jou verlang.  
Kijk omhoog want Ik vergeef,  
Kijk omhoog en leef!**



Ik doe God ook veel verdriet,  
zondig en ik luister niet.  
Ook al doe ik Hem steeds pijn,  
God wil echt mijn Redder zijn.  
De slang voor hen, het kruis voor mij.  
Kijk omhoog en ik ben vrij.  
Uit genade mag ik leven  
en mijn leven aan Hem geven.

### **Refrein**

**Jezus en de koop'ren slang.  
Zie hoe Ik naar jou verlang.  
Kijk omhoog want Ik vergeef,  
Kijk omhoog en leef!**

---

Dit lied is ontstaan naar aanleiding van het Kinderappel -12 in 2017 van het LCJ. Op die appeldag is 'Kijk omhoog!' als themalied aangeleerd.

**Liedschrijver:** Wouter Schalkoort