

Zie, de hemelpoort gaat open

Pure liefde van de Vader,
Goddelijk, geweldig groot,
glinstert in het bloed van Jezus,
Die ons redt uit onze nood.

Refrein

**Zie, de hemelpoort gaat open,
daar is plaats, ja, zelfs voor mij;
door vergeving en verlossing
ben ik nu voor eeuwig vrij!**

Als een duif, verjaagd en angstig,
als een prooi, zo diep verwond,
zo ben ik gevluht naar Jezus,
waar mijn hart genezing vond.

Refrein

**Zie, de hemelpoort gaat open,
daar is plaats, ja, zelfs voor mij;
door vergeving en verlossing
ben ik nu voor eeuwig vrij!**

Door Zijn bloed ben ik vergeven,
zalig ben ik door Zijn kracht.
Eindeloos zal ik nu zingen
dat Hij mij het leven bracht.

Refrein

**Zie, de hemelpoort gaat open,
daar is plaats, ja, zelfs voor mij;
door vergeving en verlossing
ben ik nu voor eeuwig vrij!**



Als mijn einde hier eens nadert,
en die grote morgen gloort.
Dan zal ik vervuld van vrede
treden door die hemelpoort.

Refrein

**Zie, de hemelpoort gaat open,
daar is plaats, ja, zelfs voor mij;
door vergeving en verlossing
ben ik nu voor eeuwig vrij!**

Bijbelverwijzingen: Openbaring 21: 1-10, Johannes 14: 1-3, Psalm 36: 8-10

Liedschrijvers (origineel): Fredrick Arvid Blom en Alfred Dulin

Liedschrijvers (GT-versie): Gerco Guijt en Bernhard Slijkhuis

Dit lied is een nieuwe vertaling vanuit het Engels, in het Nederlands beter bekend als 'Lichtstad met uw paar'len poorten'. Dit Nederlandstalige lied is door Margaretha Alt vertaald en in 2018 opnieuw vertaald door Gerco Guijt onder de titel 'Zie, de hemelpoort gaat open'.

De originele Zweedse tekst is van Fredrick Arvid Blom (1867-1927) met als titel 'Som en herlig gudomskälla'. De Engelse variant is bekend onder de titel 'He the pearly gates will open'. De melodie van dit lied wordt toegeschreven aan Alfred Dulin (1894-1960).