

Levend water

Heb je dorst, en
voel je leegte?
Kom, en drink dit levend water!
Moe, gebroken?
Hier is hoop, kom,
rust nu uit bij 't levend water!

Hoor Zijn roepen,
vind verfrissing,
in Zijn bloed, het levend water.
Heel je leven,
je verleden,
spoel het af in 't levend water!

Refrein

**Zie, de liefdesrivier van Jezus stroomt hier,
't brengt de vreugde naar de stad van God.
Deze hoop houdt ons vast, laat dus los al jouw last!
Prijs de God van levend water!**

Door Zijn daden,
en genade
mag ik drinken van dit water.
Elk mag komen
tot de stromen,
stromen vol van levend water!

Refrein

**Zie, de liefdesrivier van Jezus stroomt hier,
't brengt de vreugde naar de stad van God.
Deze hoop houdt ons vast, laat dus los al jouw last!
Prijs de God van levend water!**

Houden zonden
jou gebonden?
Kom, en drink dit levend water!
Vind verzoening
door voldoening:
Christus is ons levend water!

Refrein

**Zie, de liefdesrivier van Jezus stroomt hier,
't brengt de vreugde naar de stad van God.
Deze hoop houdt ons vast, laat dus los al jouw last!
Prijs de God van levend water!**

Outro
Deze hoop houdt ons vast, laat dus los al jouw last!
Prijs de God van levend water!

Bijbelverwijzingen: Jesaja 32:2 / 43:19-20 / 55:1-2, Openbaring 22:16-17, Johannes 7:37-38, Psalm 36: 7-10 / 46: 4-5, Joël 3:18, Zacharia 13:1, 14:6

Tekstschrijver: Gerco Guijt, Maartje Kok, Andreas Murre, Bernhard Slijkhuis en Marcel Vroegop

Over het lied

Dit lied is ontstaan naar een idee van 'Living Waters' – Keith & Kristyn Getty. *Levend water* bezingt de oproep van de Heere Jezus om tot Hem te gaan met al onze zonde, leegte, vermoeidheid en gebrokenheid. Bij Hem alleen is de bron van eeuwig leven.

Niet alleen in Jesaja 55 lezen we uitnodiging van God om je dorst bij Hem te lessen. Ook in Johannes 7 lezen we de uitnodiging van Jezus: 'Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.' En in Openbaring 22 sluit de Bijbel af met: 'De Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.'

Die Bijbelse inhoud wilden we graag met deze Nederlandstalige variant vertolken. Jouw zonde, tekort, dorst en leegte is dé reden bij uitstek om tot Hem te gaan. Ga er van zingen!

