

## De schepping

---

U schiep de hoge hemel,  
U schiep de diepe zee.  
U schiep alle dieren,  
U schiep ze twee aan twee.  
U schiep de vele vissen,  
bedacht de zon en maan,  
U plantte ook de bomen,  
en hing er vruchten aan.

### Refrein

**Ja, wij geloven dat U, Koning van 't heelal,  
de schepping die U maakte nooit verlaten zal,  
en dat U heerst over al wat leeft,  
U bent de Enige, Die het leven geeft!**

U schiep de watervallen,  
de droge zandwoestijn.  
U schiep de hoge bergen,  
maar ook het diep ravijn.  
U schiep de slome schildpad,  
het snelle jachtluipaard,  
en wat U had geschapen,  
heeft U sindsdien bewaard.

### Refrein

**Ja, wij geloven dat U, Koning van 't heelal,  
de schepping die U maakte nooit verlaten zal,  
en dat U heerst over al wat leeft,  
U bent de Enige, Die het leven geeft!**

U schiep kleine insecten,  
de grote olifant.  
En in de zwarte aarde,  
heeft U veel moois geplant.  
En na vijf scheppingsdagen,  
schiep U de eerste mens,  
U zag dat alles goed was,  
U rustte van Uw werk.

### **Refrein**

**Ja, wij geloven dat U, Koning van 't heelal,  
de schepping die U maakte nooit verlaten zal,  
en dat U heerst over al wat leeft,  
U bent de Enige, Die het leven geeft!**

---

**Liedschrijvers:** Gerco Guijt, Bernhard Slijkhuis en Marcel Vroegop